

ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

Γεννήσεις

- Στις 1-5-88 η Μαρία και ο Χαράλαμπος Πίτσιος απόχτησαν αγοράκι.
- Η Ευγενία και ο Παρασκευάς Χρ. Κουτσόγεωργας από το Τσούνι απόχτησαν κοριτσάκι.

Να ζήσουν

Βαπτίσεις

- Στη Ν. Υόρκη βάφτισαν το κορτσάκι τους ο Γιάννης και η Τούλα Κοτσώνη (γ. Σπανού).
- Στην Αράχοβα βάφτισε το κοριτσάκι του ο Νίκος Γ. Καπερώνης. Νονά έγινε η Τριαντάφυλλη.

Να ζήσουν

Γάμοι

- Στις 29-5-88 έγινε στη Ν. Υόρκη ο γάμος της Στράτως Παναγ. Χασάπη με το Γιώργο Κρεμμύδα από το Πόρτο Χέλι.
- Ήταν ένας πραγματικός Αραχοβίτικος γάμος!
- Στις 3 Ιουλίου 1988 παντρεύτηκαν στο Spartanburg Νότιας Καρολίνας η Τρισσούλα Βασ. Κοψιάύτη και ο Terry Parker από το Toronto - Καναδά.
- Παντρεύτηκε στο Μόντρεαλ Καναδά η Ιωάννα Αντώνη Βλήττα και έκαμε με τον άνδρα της το γαμήλιο ταξίδι στην Ελλάδα.
- Στις 28.5.88 ο Παναγιώτης Χαρή Βουκύδης παντρεύτηκε στην Ι. Μητρόπολη Θεσσαλονίκης τη Μαρία Ιω. Τράπα.
- Στις 3.9.88 η Παρασκευή Δημη. Αρδάμη παντρεύτηκε στο Toronto με τον Πέτρο Σωτ. Νικολούλια.
- Στις 3.9.88 ο Γιώργος Κονιδιτσώπης (γιος της Αθηνάς Γ. Γκλέκα) παντρεύτηκε στο Charlotte S. C. με την Τάμη Γ. Αθανασοπούλου.

Να ζήσουν.

ΑΦΙΕΞΙΣ ΟΜΟΓΕΝΕΩΝ

Οι Αραχοβίτες του εξωτερικού έκαναν εφέτος ρεκόρ αφίξεων στο χωριό και έδωσαν τη χαρακτηριστική τους ζωντάνια στα σπίτια και στις πλατείες.

Από τις ΗΠΑ ήλθαν:

- Ο Κώστας και η Φωτεινή Χάρακα καθώς και ο γιος τους Νίκος οικογενειακώς.
- Ο Πάνος Ια. Κοψιάύτης και η αδελφή του Γιώτα.
- Ο Γιώργος Χονδρός με τη γυναίκα του.
- Ο Κώστας Αθαναήλος οικογενειακώς.
- Ο Παντελής Διαμαντούρος.
- Ο Τάκης Κουτσόγιωργας οικογενειακώς.
- Ο Γεώργιος Καστανάς με την κόρη του Έλλη Χάρακα.
- Ο Θόδωρος Καρύγιαννης με τη γυναίκα του Ελένη.
- Ο Δήμος Πρεκεζές με τις δύο κόρες του.
- Η Τριαντάφυλλη Καρύγιαννη.
- Ο Παναγιώτης Αρδάμης με τη γυναίκα του Γιαννούλα.
- Ο Ανδρέας Βουκύδης με τη γυναίκα του Τούλα και τα παιδιά του.
- Ο Πάνος Γιαννόπουλος με τη γυναίκα του Ελένη
- Η Φωφώ Χριστοφίλη με το γιό της και τη νύφη της.
- Η Παρασκευή Μπουρλούκου.
- Ο Νίκος Γεωργ. Καπερώνης οικογενειακώς.
- Ο Γιώργος Ανδριόπουλος οικογενειακώς.
- Η Λένα Μανινάκη γ. Σωτήρου Φλώρωρ.
- Ο Γεώργιος Δ. Αρδάμης (Άλεξανδρος).
- Η Λίτα Π. Κωσταλά γ. Σ. Φλώρη με τα παιδιά της και τη φίλη της κ. Φρόσια Μπέη.
- Ο Κώστας Δ. Κουτσόγιωργας οικογενειακώς.

Από Καναδά:

- Ο Γιάννης και η Ελένη Μελεχές οικογενειακώς.
- Ο Νίκητας Πανόπουλος από τα Βούρβουρα και η Μαίρη (γ. Θεοφίλη) οικογενειακώς.
- Ο Γιώργος και η Γεωργία Ξανθάκου (γ. Π. Διαμαντούρου οικογενειακώς).
- Ο Γιάννης Μ. Μελεχές οικογενειακώς.
- Η Παρασκευή Χ. Αλ. Διαμαντούρου.
- Ο Γιώργος Δ. Θεοδωράκης, ο αδελφός του Ηλίας, η μητέρα τους Γεωργία, με τις κόρες τους και τους γαμπρούς τους.
- Ο Δήμος Λεβεντάκης.

Από Αυστραλία:

- Ο Γιάννης Δ. Κολοβός με τη γυναίκα του.
- Η Παναγιώτης Χρ. Βουκύδη.
- Ο Ευάγγελος Πουλοκέφαλος με τη γυναίκα του Βούλα. Επίσης ο γιος του Αναστάσιος με τη γυναίκα του και τα τρία παιδιά του.

Από τη Γαλλία ήλθε ο Νίκος Αρδάμης.

Θάνατοι

- Πέθανε στην Αθήνα ο Φάνης Πετρίδης άνδρας της Παρθενίστας Αθανασιάδου από το Τσούνι στις 8-8-88.
- Στις 13-8-88 πέθανε στον Κλαδά η Ελένη Κανελλή.
- Στις 12-8-88 πέθανε και κηδεύτηκε στο Charlotte N.C. ο Αντώνης Κουτσόγιωργας ετών 82.
- Πέθανε και κηδεύτηκε στο Greenville S.C. ο Χρήστος Κονταλώνης 64 ετών.
- Στις 29-5-88 πέθανε και κηδεύτηκε στο Albany N.Y. ο Ανδρέας Τσολάκης, σύζυγος της Αλεξάνδρας Ιω. Βουκύδη. Ο εκλιπών ήταν 94 ετών και καταγόταν από τη Σκούρα.
- Πέθανε στην Αθήνα και κηδεύτηκε στο Τσούνι η Σταυρούλα Κων. Γιάνναρη γ. Κορμούκη.
- Στις 20-8-88 πέθανε και κηδεύτηκε στη Βαμβακού η Σοφία Θεοφίλη, 82 ετών.

Συλλυπητήρια



ΟΙ ΝΕΟΙ ΜΑΣ ΚΑΙ ΟΙ ΣΠΟΥΔΕΣ ΤΟΥΣ

Ο Δημήτρης Κυριακόπουλος γιος της Δήμητρας Σταυροπούλου από το Τσούνι πήρε δίπλωμα Ιατρικής Σχολής από το Πανεπιστήμιο Μελβούρνης Αυστραλίας.

Η Τζίνα Νικήτα Πανοπόύλου κόρη της Μαίρης Θεοφίλακη (γ. Βουκίδη) πήρε δίπλωμα δασκάλας από το Πανεπιστήμιο Western Ontario και διδάσκει σε Αγγλικό σχολείο στο London Καναδά.

Η αδελφή της Δημήτρα πήρε δίπλωμα Αγγλικής και Γαλλικής Φιλολογίας από το ίδιο πανεπιστήμιο και από το Canadian University της Νικαίας Γαλλίας.

Ο Ηλίας Θ. Γρηγόρης από τη Βαμβακού γιος της Νίτσας Αθανασιάδου από το Τσούνι πήρε δίπλωμα μηχανολόγου από το Πανεπιστήμιο του Μάντζεστερ Αγγλίας.

Βράβευση μαθητών Δημοτικού Σχολείου Καρυών

Για την εξαιρετική επίδοσή τους στα μαθήματα της σχολικής χρονιάς 1987-88 βραβεύτηκαν δύο μαθητήρις με χρηματικά βραβεία από τους τόκους των 100.000 δρχ. τις οποίες έχει προσφέρει ο Αραχοβίτης γιατρός κ. Πέτρος Κουτσόγεωργας και η γυναίκα του Λουΐζα.

Έλαβαν: Σπυριδούλα Κουλογεωργίου της ΣΤ τάξεως 10.000 δρχ. και η Χρύσα Στροφούλα της Ε' τάξεως δρχ. 7.000.

Τα βραβεία έδωσε εκ μέρους του Συνδέσμου ο κ. Δήμος Καρυγιάννης.

Συγχαρητήρια στις δύο μαθητήριες!

Αγαπητοί αναγνώστες.

Μέσα από τα φύλλα των ΚΑΡΥΩΝ μπορείτε να δημοσιεύσετε, αν θέλετε, κάποιο αφιέρωμα για προσφίλη σας πρόσωπα, εν ζωή ή μετά θάνατον, αρκεί να μας γράψετε ή να μας τηλεφωνήσετε σχετικά.

Κατέβα ικαρίους διατυπώνονται κάποια παράπονα γιατί δεν γράφηκε κάτι ή δεν αναφέρθηκε κάποιο όνομα. Ερωτώ: είναι δυνατόν να γραφεί οιδήποτε αν δεν το πληροφορηθούμε; Να είστε βέβαιοι ότι δεν υπάρχει πρόθεση για κάποια παράλειψη αλλά αιτία είναι μόνον η έλλειψη στοιχείων.

Επίσης όσοι θέλετε να δημοσιευθούν επαγγελματικές σας ή άλλες απασχολήσεις μη διστάσετε να μας στείλετε μια κάρτα σας ή να μας τηλεφωνήσετε. Η αλληλογνωριμία των συμπατριωτών είναι μέσα στους στόχους της εφημερίδας ΚΑΡΥΕΣ.

Φροντιστήριο Μαθηματικών

Κώστα Σταμάτη

Παλαιολόγου και Ευαγγελιστρίας 49

Σπάρτη Τηλ. 24083



ΙΩΑΝΝΗΣ
ΣΤΑΥΡΟΠΟΥΛΟΣ

ΑΥΤΟΙ ΠΟΥ ΕΦΥΓΑΝ ΓΙΑ ΠΑΝΤΑ

Στις 22 Μαρτίου πέθανε στη μακρινή Αυστραλία σε ηλικία 84 ετών ο Ιωάννης Σταυρόπουλος. Γεννημένος στη Μεγάλη Βρύση, παντρεύτηκε με την Πότα Γιαννάκαρη και έζησε πολλά χρόνια στο Τσούνι, όπου απόχτησε έξι παιδιά.

Σωστός οικογενειάρχης, μαζί με τη γυναίκα του δημιούργησαν μια πρότυπη οικογένεια.

Ήσυχος, ευγενικός και εργατικός άνθρωπος, έδωσε στα παιδιά του αρχές και κατευθύνεις θετικές, ώστε να διακρίνονται και σαν μαθητές στα σχολεία του Τσουνιού και της Σπάρτης και σαν άτομα σοβαρά και υπεύθυνα.

Το 1955 η οικογένεια Σταυροπούλου μετανάστευσε στην Αυστραλία, όπου με την εργατικότητά τους όχι μόνο προέδευσαν πάρα πολύ άλλοι, αλλά και διακρίθηκαν και χάρισαν εξαιρετικής εκτιμήσεως ανάμεσα στα μέλη της Ελληνικής Κοινότητας.

Αποκαταστάμενη και με τις δικές τους οικογένειες τα έξι παιδιά του Μεταξία Βλήττα, ο Δήμος, ο Δημητρόπουλα, η Θεώνη, ο Μιχάλης και η Ζαχαρούλα ζύσανταν κοντά στους γονείς τους αγαπημένα, αποδίδοντας το σεβασμό που τους οφείλαν, για μια ζωή τίμια, γεμάτη αγάνες και θυσίες, που έκαναν για τα παιδιά τους.

Όταν το νήμα της ζωής της τελείωσε, πλήρης ημερών με όλη την ελληνική παροικία της Αυστραλίας, και θα θυμούνται όλοι με αγάπη, συμπάθεια και σεβασμό τον

ΤΑ ΝΕΑ ΤΗΣ ΒΑΡΒΙΤΣΑΣ

Μεγάλη κίνηση παρουσίασε από ενωρίς φέτος το καλοκαίρι η όμορφη και δροσούλουστη Βαρβίτσα. Πρώτοι έφτασαν οι ξενιτεμένοι, οι περισσότεροι από τους οποίους μοιράσαν τον καιρό τους ανάμεσα στη Σκούρα και τη Βαρβίτσα. Η πλατεία της ολόδροση με τα πλατάνια της και τον ανοιχτό ορίζοντα προς τη Λακωνική πεδιάδα είχε μόνιμους πρωινούς και απογευματινούς θαμώνες για το τάβλι, την πρέφα και την κουβέντα στα καφενεία.

Τα βράδια καταφτάνανε από τη Σπάρτη και τα καμποχώρια όλοι όσοι μπορούσαν να αποφύγουν τη ζέστη του κάμπου και να πάρουν μια ανάσα δροσιάς.

Εφέτος η πλατεία παρουσιάζεται πλήρως εξοπλισμένη με τα παλαιά και νέα μαγαζιά. Εκτός από το οινοπαντοπωλείο του Βαρτοάκη που λειτουργεί πολλά χρόνια και εξυπηρετεί χειμώνα - καλοκαίρι το χωριό, άνοιξαν μια καινούρια ψησταριά η Σωτήρια και ο Γιώργος Μαθαίος, με ωραίο εξοπλισμό και καλή εξυπηρέτηση.

Ταβέρνα ψησταριά καινούρια άνοιξε επίσης ο Μαθαίος Βουλούκος στο κτίριο του Ιωάννη Βουλούκου.

Στην άλλη πλευρά της πλατείας ο Χαρής Γούβης ψήνει και σερβίρει νόστιμα σουβλάκια, κοτόπουλα, και άλλους μεζέδες.

Από Αμερική και Καναδά και Αυστραλία λίγοι Βαρβιτσιώτες ήλθαν εφέτος. Απ' ότι μάθαμε και δεν είναι δυνατό να μάθουμε για όλες τις αφίξεις, ήλθαν ο Στέλλιος Μαθαίος οικογενειακώς και προσωπικά λυπάμαι γιατί δεν μπόρεσα να τον συναντήσω, ο Σωτήρης Φουντάς με τη γυναίκα του, ο Θεοτόκης Μαθαίος οικογενειακώς, ο Σπύρος Βλήττας οικογενειακώς και ο Γιάννης Κράμβης.

Το πανηγύρι της Παναγίας στη Βαρβίτσα άρχισε πολύ όμορφα αλλά τελείωσε με τη δυσάρεστη και θλιβερή ατμόσφαιρα της πυρκαγιάς. Από την Παρασκευή το βράδυ άρχισε το γλέντι. Το Σάββατο ο κόσμος χόρευε μέχρι τις 6 το πρωί αλλά την Κυριακή και Δευτέρα οι μαύροι καπνοί και οι φλόγες της πυρκαγιάς στη Σελασία, μαύρισαν τις καρδιές και δεν υπήρχε κέφι για συνέχεια.

Παρ' όλες τις εποιμασίες που έκαναν τα μαγαζιά για να περιποιηθούν τον κόσμο, η πλατεία ήταν σχέδον άδεια, και παρ' όλο το καλό παίζιμο και το τραγούδι του μουσικού συγκροτήματος ο χορός ργήγορα διαλύθηκε.

Με τι καρδιά να διασκεδάσουν τα βουνά όταν στα πόδια τους καίγονταν οι κάμποι!

Ο εμβολιασμός της καρυδιάς

Από τον Γεώργιο Αρδάμη Εμβολιαστή

Όπως όλα τα δένδρα μπολιάζονται, έτσι και η καρυδιά αλλά με ειδικούς τρόπους. Προκειμένου να μπολιάσουμε την καρυδιά, που δεν μας δίνει καλό καρύδι, και που δεν πρέπει να υπερβαίνει ο κόσμος των 0,20 εκ., εργαζόμαστε ως εξής:

Κατά τα μέσα του χειώνα, ή ενωρίς την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, απάνω από τον πρώτο σταυρό, σε ύψος 0,20 μ. Εάν ο σταυρός είναι πυκνός αφαιρούμε και από εκεί ορισμένα κλαρά. Την κοφιά τη λειανίσμε, βάζομε αλοιφή εμβολιασμού, ή αργιλόχωμα, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα επόλιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιώνουμε, για να μεστώσουμε τα υπόλοιπα, και τα ευθυτικά της καρυδιάς. Κατά την άνοιξη κόβουμε την καρυδιά οριζόντια, και την επικαλύπτουμε με αδιάβροχο, για να φεύγουν τα νερά εξώ. Από την κοφιά θα φυτρώσουμε διάφορα βλαστάρια, που όταν θα αναπτυχθούν λίγο, τα αραιών

